

Hand-out 6 Door de Jordaan, het begin van een nieuw leven

1. Door de Jordaan (Jozua 3 vs.1-7)

- De Jordaan ontspringt op de Golanhoogte aan de voet van de berg Hermon en mondt na een lengte van ongeveer 350 km (hemelsbreed 170 km) uit in de Dode zee. Met een verval van zo'n 700 meter (vandaar de naam Jordaan=afdalende) is het één van de meest snelstromende rivieren met een gemiddelde breedte van 35 meter. Voor Israël was dit de grensrivier om het beloofde land in te trekken. De Jordaan is momenteel nog steeds de grensrivier tussen Israël en Jordanië en vormde de eerste hindernis om het beloofde land binnen te komen.
- Het passeren van de grens naar het beloofde land op de 'derde dag' is profetisch! Volgens Hos.6 vs.1-2 zal het herstel van Israël plaatsvinden op de derde dag. Zoals eerder het gehele volk in Mozes in de Schelf zee liet dopen (1 Kor.10 vs.2), zo zien we nu dat het volk zich opnieuw in Jozua in de Jordaan laat dopen. Deze derde dag spreekt ook over de opstanding van Christus.
- Op de tiende van de eerste maand trok het volk door de Jordaan (4 vs.19) dit was de dag dat het Joodse volk een paaslam uit moesten zoeken (Exodus 12 vs.3) en ook later de dag, waarop de Here Jezus Jeruzalem op een ezelsveulen binnenreed! Het was de dag, waarop de Here Jezus openlijk grootgemaakt werd door de menigte en de profetie uit Zacharia 9 vs.9-10 in voorvervulling ging. Zo werd ook Jozua op deze dag grootgemaakt (3 vs.7 en 4 vs.14).
- Israël ging langs een 'nieuwe weg' (3 vs.4), waarin de Here hen vóórgedaan is (zie hiervoor ook Hebr. 10 vs.19-22). Pas tweeduizend el later trok het volk over. Zo leert de Bijbel ons dat tweeduizend jaar nadat de Here Jezus deze nieuwe weg ingewijd heeft, ook het Joodse volk door de 'Jordaan' zal trekken en het wonder van wedergeboorte zal meemaken.
- 12 Stenen werden vanuit de Jordaan op de oever geplaatst als een gedenkteken. Zoals het Pascha aan de kinderen uitgelegd moest worden (Ex. 13 vs.8 en 14) moest nu ook uitgelegd worden waarom deze twaalf stenen op de oever van de Jordaan liggen (Jozua 4 vs.20-24). Net zo zijn de twee sacramenten Avondmaal (Pascha) en Doop (doortocht door de Jordaan) als herinnering en verkondiging aan de gemeente gegeven.

Gespreksvragen:

1. De Jordaan was de grensrivier om het beloofde land binnen te komen. Welke 'grensrivier' moeten wij oversteken om Gods beloften in bezit te nemen?
2. Op de tiende van de eerste maand trok het volk door de Jordaan (Jozua 4 vs.19). Wat gebeurde er vóór deze gebeurtenis maar ook na deze gebeurtenis op deze belangrijke datum?
3. In Jozua 3 vs.4 wordt over een 'nieuwe weg' gesproken. In Hebr. 10 vs.19-22 lezen we hier ook over. Hoe ziet deze 'nieuwe weg' er voor ons uit?
4. De tweeduizend el afstand tussen de ark en het volk spreken over Gods plan met Israël. In welke zin?

5. Zowel het Pascha (Exodus 13 vs.8 en 14) als de stenen bij Gilgal (Jozua 4 vs.20-24) moesten aan de kinderen uitgelegd worden. Welke twee belangrijke geloofswaarheden mogen wij 'beeldend' aan onze kinderen doorgeven?